

Nieuwsbrief



september 2016
Nummer 8

Museum 't Regthuis

Dorpsstraat 861
1724 NP Oudkarspel
tel: 0226-313 722 / 0224-551 281
<http://www.langedijkerverleden.nl>

1. Overlijden Jan Wijn

We willen nog even stil staan bij het overlijden van Jan Wijn. Jan, die op 18 december 1926 in Oudkarspel werd geboren, was in 1980 samen met Jan IJff en Cor Oudendijk een van de oprichters van Verborgen Verleden. Dit was de voorloper van de Stichting Langedijker Verleden. Jan was tot 2003 voorzitter en bestuurslid tot 2006. Voor zijn grote verdienste voor Langedijker Verleden werd hij bij zijn afscheid benoemd tot erelid van onze stichting. We zijn heel dankbaar voor het vele werk, dat Jan in onze Stichting heeft gestoken en herinneren hem als een aimabel, wijs en uiterst betrokken man met veel kennis van de geschiedenis van Langedijk.



Jan Wijn

2. BehoudenVaart rondvaarten

In de maanden september en oktober wordt er wekelijks op zaterdag een historische rondvaart georganiseerd. Deze tocht in de directe omgeving van Oudkarspel gaat vanaf het terras van Het Behouden Huis. Via de Achtergracht richting Luizeknip en vervolgens door het mooie natuurgebied van het Waardje tot de Roskamsluis in Noord-Scharwoude en weer terug naar Het Behouden Huis. De rondvaart vertrekt iedere zaterdag om 14.00 uur en duurt ca 1,5 uur. De tocht wordt begeleid door een gids van de Stichting Langedijker Verleden. De kosten voor deze historische rondvaart bedragen 5 euro per persoon. Dat is inclusief een kopje koffie of thee. Opgeven voor de rondvaart kan via e-mail aan: info@behoudenhuisoudkarspel.nl of per telefoon (0226 75 30 63).



Red Hat Society Langedijk

3. Bruggen bij de Allemanskerk

Wie de Allemanskerk kent, weet dat er twee bruggen naast elkaar liggen: een lage, brede, stalen draaibrug en een hoge, smalle, betonnen loopbrug. Uitvaarten gingen over de draaibrug, maar deze stond vroeger de hele dag open voor de koolschuitjes. Daarom was er de loopbrug voor de bezoekers voor het kerkhof en de leveranciers voor de koster (zie Otterplaat 2007, blz.24). Sinds er geen schuiten met kool meer varen, staat de draaibrug dicht. Kade en beide bruggen zijn



dringend aan onderhoud toe en de gemeente vroeg zich af of het nog zin heeft om beide bruggen te handhaven. Dat kun je je natuurlijk altijd afvragen als het om historisch, cultureel erfgoed gaat. Dit laat zich doorgaans niet langs een economische meetlat leggen. Het bewaren en onderhouden van historisch, cultureel erfgoed wordt doorgaans in alle samenlevingen zeer op prijs gesteld. Gelukkig hebben enkele sponsors zich gemeld voor het behoud van beide bruggen. Dankzij hun gulle gaven en de bereidheid van de gemeente om de verdere kosten op zich te nemen, kunnen we blijven genieten van dit stukje erfgoed in Oudkarspel.

4. Markten

Zomertijd is marktijd. Stichting Langedijker Verleden heeft zich nadrukkelijk laten zien op diverse markten in Langedijk. Onze historische foto's van straten, buurten en gebouwen trekken telkens veel belangstelling. Tezamen met de kleurrijke verhalen van onze standhouders hebben we ook nu weer mensen weten te interesseren om nieuw materiaal uit het rijke Langedijker verleden aan te brengen of om donateur te worden. En daar gaat het natuurlijk om!



Zaterdag 10 en zondag 11 september kunt u ons vinden op de Streekmarkt bij wijndomein De Koen, vanaf 11:00 uur.

5. Rabo fietssponsortocht

Ook dit jaar hadden zich tien enthousiastelingen opgegeven om te fietsen voor de Rabo fietssponsortocht. De start bij de Binding in Zuid-Scharwoude viel met een druilerige bui letterlijk in het water. Het weer knapte gelukkig snel op en met een kop koffie in het dorps huis van het Waarland konden ze verder opdrogen. De tocht liep verder via Dirkshorn, Tuitjenhorn, Warmenhuizen en dwars door het Geestmerambacht. Bij de Broekerveiling aftekenen en allemaal hadden ze genoten van een leuke en oergezellige fietstocht. Iedereen blij, inclusief de penningmeester.



6. Flessenactie Barnewielschool

De Barnewielschool in Oudkarspel staat dichtbij 't Regthuis. We zijn bijna burens. De school voelt zich erg betrokken bij de toekomst van het ruim tweehonderd jaar oude rijksmonument en museum. De school vatte daarom het plan op om met de leerlingen zoveel mogelijk statiegeld-flessen op te halen. Het hele bedrag, dat ze voor de flessen zouden krijgen, wilden ze dan schenken aan 't Regthuis. Een geweldig idee en de leerlingen pakten het enthousiast op. In korte tijd haalden ze 1200 flessen op en verdienden daarmee 300 euro's. Het bedrag werd eind mei door locatieleidster Inge Beers overhandigd aan de voorzitter van de Stichting Langedijker Verleden, Hans de Graaf, in de klas van juf Laura van Breugel. Geweldig toch zo'n actie!



7. Schenkingen

Stichting Langedijker Verleden heeft de afgelopen maanden diverse schenkingen ontvangen, variërend van schilderijen en foto's tot kleine en grote bedragen voor aankoop en herstel van 't Regthuis. We zijn erg blij met deze gulle gevers.

Op de foto hiernaast ziet u drie olieverf doeken. Deze hebben we via Jan Steltenpool van Historische vereniging Sint-Pancras gekregen van Henk Slebos uit Sint-Pancras. De doeken zijn ruim 2,5 m lang en 0,5 m breed. Volgens Henk hebben ze aan het plafond in bioscoop Tivoli gehangen. Zijn er nog mensen, die zich dat kunnen herinneren?



8. Nieuw website

De website van Stichting Langedijker Verleden is tijdens de vakantie vernieuwd. Met professionele hulp van [Stichting MEO](#) (missie: het creëren van werkgelegenheid voor onze jongeren) heeft de website een complete gedaanteverandering ondergaan. De historische uitstraling is gebleven. Zo ook de toegang tot het fotoarchief, de Otterplaten en de Nieuwsbrieven. Alles heeft een logische plek gekregen en de website laat zich gemakkelijk zien op pc, laptop en mobiele telefoon. Nieuw is ook de facebook account van Langedijker Verleden en de koppeling daarvan met de website. Wellicht hebt u de website of facebook account al gezien en is het u opgevallen. We zijn best wel nieuwsgierig wat u ervan vindt. En we staan open voor elke verbetering.



9. Oude foto's

In de vorige nieuwsbrief plaatsten we een foto van een onbekend pand met de vraag of iemand dit pand herkende. De reactie kwam snel. Jan Marsman kwam de foto bij toeval tegen tijdens het bladeren in *Kuieren door historisch Langedijk, Deel III*, een

uitgave van Jan IJff en Cor Oudendijk (Uitg. Elma Edities BV). Op blz. 15 staat een artikel van Jan IJff over De Tijdgeest. De foto vindt u ook in ons fotoarchief bij [nummer 0098](#) (Gemeentearchief, Zuid-Scharwoude).



Karl Möller kwam nog met een reactie op de foto van de Heilig Hart school in de nieuwsbrief van mei: op de derde rij van boven staat genoemd Willie Beentjes, dit moet zijn Tinie Beentjes. Naast haar, op de foto links, zit Vera Witte.

Martin Wagenaar stuurt ons een foto van "De naaclub van de dames Balder". De foto moet ergens rond 1935 zijn gemaakt op het schoolplein van de Openbare Lagere School in Broek op Langedijk. De foto is gemaakt door Arpad Moldovan uit Nieuwe Niedorp, die als portretfotograaf naam gemaakt had in de regio. Op de tweede rij van voren in het midden staat zijn oma Maartje Wagenaar-Jonker. Martin is heel benieuwd wie er verder op staan en wat er bekend is van dat naaclubje.

